



# MedlemsBlad

för DIS-Småland

Årgång 12, Nr 27

Nr 1 januari 2009

---



Välkomna till

**Årsmöte**

28 februari 2009

i Ljungby

# DIS-Småland

Regionförening till Föreningen DIS, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.

Verksamhetsområde:

Jönköpings län (F), Kronobergs län (G) och Kalmar län (H)

## Postadress:

DIS-Småland  
c/o Ingvar Kärrdahl  
Bäckvägen 18  
330 15 BOR  
E-post: ordf\_smaland@dis.se

## Styrelsen:

Ordförande Ingvar Kärrdahl  
Bäckvägen 18, 330 15 BOR  
Tfn 0370-65 07 15  
E-post: ordf\_smaland@dis.se

Kassör Börje Jönsson  
Klosterstigen 9, 575 37 EKSJÖ  
Tfn 0381-108 40  
E-post: borje-jonsson@spray.se

Ledamot Egon Burman  
Box 178, 351 04 VÄXJÖ  
Tfn 0470-637 26  
E-post: eb@netatonce.net

Suppleant Irene Odhelius  
Jättegatan 50 A  
593 52 VÄSTERVIK  
Tfn 0490-171 87  
E-post: irene@odhelius.se

Suppleant Britt Strömbäck  
Furuvägen 2  
594 30 GAMLEBY  
Tfn 0493-513 95  
E-post: stromback.forvaltning@telia.com

## Faddrar

PC-faddrar i Småland: Ingvar Kärrdahl och  
Börje Jönsson se deras adresser i vänster  
spalt samt  
Jan Jutefors, Ryssbyvägen 15, 380 30  
ROCKNEBY, Tfn 0480-665 65  
E-post: jan.jutefors@telia.com

## Årsavgift 2009

DIS-Småland 60 kr + medlemskap i DIS  
120 kr  
Plusgiro 140 33 - 5 föreningen DIS  
Organisationsnummer: 82 70 01 – 1029

## Adressändringar sänds till

Föreningen DIS  
Gamla Linköping  
582 46 Linköping

## Redaktör

Vakant

## Medlemsblad för DIS-Småland

ISSN 1650-3066  
Upplaga 1100 ex

Ansvarig utgivare: Ordföranden.  
Manus skickas till ordföranden.  
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera innehållet. Citat ur MedlemsBlad för DIS-Småland får göras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd av författaren. Författarna är själva ansvariga för innehållet i artiklarna.  
Redaktionen ansvarar inte för insänt icke beställt material.

**Medlemmar i DIS-Småland  
kallas härmed till årsmöte  
lördagen den 28 februari 2009 kl. 10.00  
i församlingssalen på skogskyrkogården, Ljungby**

**Program:**

09.30	Ankomst och förmiddagsfika
10.00	Årsmöte
11.00 ca	Föredrag. Ronny Holm Gravseder i Sverige och utomlands med bildvisning
12.30-13.30	Lunch
13.30	Visning av begravningsmuseet
14.30	Eftermiddagskaffe
15.00	Avslutning

Kostnad för hela dagen är 80 kronor.

**Anmälan görs senast 24 februari 2009 till:**  
Ingvar Kärrdahl, e-post: [ordf\\_smaland@dis.se](mailto:ordf_smaland@dis.se)  
tfn: 0370-65 07 15, mobil: 070-522 19 57

Som medlem är du givetvis välkommen att närvara vid årsmötesförhandlingarna och övrigt program utan avgift.

Din anmälan är nödvändig om du önskar fika, lunch och kaffe eftersom detta måste förbeställas.

**Välkomna Styrelsen**

Omslagsbilden

I år är det vällingklockan i Ohs som kallar till årsmötet

*Foto: Ingvar Kärrdahl*

# Ordföranden har ordet

Eländes elände är vad vi hört i nyheterna i mer än ett halvår. Därför kan det vara lämpligt att försöka hitta positiva saker. Släktforskarförbundet som för något år sedan med högsta växeln körde mot ruinens och konkursens brant har nu med ny ledning och målmedvetet arbete ändrat minus till åtminstone ett litet plus. Bra gjort! Släktforskar dagar blir det även i år – Falköping för att vara mer exakt. Detta är ju glädjande för oss här i Småland. Inte så långt att resa och förhoppningsvis lätt att hitta parkeringsplatser.

Det har blivit billigare, eller kanske mindre dyrt, att forska via Internet. Det finns nu tre företag som kan betecknas som konkurrenter även om deras sortiment i en hel del skiljer sig åt. De jag tänker på är Arkiv Digital, Genline och SVAR. Arkiv Digital och Svar lägger ständigt ut nytt material så där finns det all anledning att med jämna mellanrum kontrollera vad som finns tillgängligt.

Vi har ju fortfarande inte någon redaktör för vårt medlemsblad så de tre utgåvor som e-upplagor har vi av praktiska skäl ersatt med enklare e-brev som kallelse till kurser och medlemsmöten. Till de något större medlemsmötena har kallelse gått ut till alla våra medlemmar via e-brev. Information om kurser och mer lokalt arrangerade medlemsmöten har sänts ut med e-brev till medlemmar inom ungefär en radie på 3-5 mils avstånd. Viss annonsering har även gjorts på vår hemsida. Ett glädjande konstaterande är att vi alltid haft förväntat antal deltagare även om det hade gått att ta emot ytterligare några.

De lokala gaggträffarna har blivit mycket populära och där är det min förhoppning att vi ska kunna anordna sådana på fler orter. Hör gärna av er med förslag och önskemål om lämpliga orter och tidpunkter.

Min hustru Gunilla skrev någon månad före jul en artikel om hur hon hittade en del av sin släkt i

trakterna där vi råkade bosätta oss för ett antal år sedan. Artikeln omfattar även en del kringflyttande smeder här i Småland varför jag tyckte att den även kunde komma med i det här medlemsbladet. Artikeln är ursprungspublicerad i december 2008 i medlemstidningen för Släktforskarföreningen ANE, Värnamo.

Att sända ut papperstidningar innebär en stor kostnad för såväl tryckning som porto. Skulle man sedan trycka i färg ökar kostnaden orimligt mycket. Samtidigt så tycker jag att det är synd att färgbilder sällan kommer till sin rätt i svartvitt. När vi förhoppningsvis snart får bättre ordning på vår hemsida så ska vi ju där kunna lägga ut vårt medlemsblad för hemtagning till den egna datorn och själv kunna skriva ut de delar man vill bevara i pappersform. Utöver pappersupplagan har jag därför den här gången tänkt att skicka en digital upplaga till alla som har meddelat sin e-adress till Dis. Jag vill mycket gärna få synpunkter på dessa funderingar via e-post.

Beträffande e-adresser så har vi sådana till 82 % av Dis-Smålands medlemmar vilket är högre än för samtliga medlemmar i hela Föreningen Dis. Med tanke på att vi är en förening för datoranvändande släktforskare så borde antalet tillgängliga e-adresser vara över 95 %. Så här kommer min uppmaning igen: Meddela oss din e-adress och glöm inte att meddela när du byter e-adress.

Vi har fortfarande inte någon redaktör för vårt medlemsblad, vilket jag märker är ett problem hos fler föreningar. Är du intresserad av att skriva, eller redan har något på lager, långt eller kort spelar ingen roll, så hör av dig. Vi behöver ju inte ens tillsätta någon formell redaktör, det kan ju vara en liten skrivargrupp eller redaktionsgrupp där man inspirerar varandra. Intresserad?

Välkomna till årsmötet  
Ingvar Kärrdahl

# Information från Sveriges Släktforskarförbund

## Begravda i Sverige – ny CD-skiva

Skivan innehåller 5 340 000 begravda på 2 250 kyrkogårdar i Sverige. Närmare 500 kartblad har skickats in som har koppling till de gravar som finns med på kartorna. Dock ingår inte alltid personer som är begravda i allmänna gravar, dvs. de som saknar gravrätt.

Den nya CD-skivan började levereras i slutet av 2008. Beställs från Rötterbokhandeln. Priset för icke medlemmar är 595 kronor, för medlemmar 495 kronor.

## Namn åt de döda får draghjälp av SVAR

Ett samarbetsavtal har slutits mellan SVAR och Sveriges Släktforskarförbund om gratis tillgång till SVARs SCB-material för medarbetarna i Namn åt de döda-projektet. Samarbetsavtalet innebär att dessa får gratis tillgång till SVARs SCB-material online. I gengäld får SVAR hjälp med indexering av SCB-längderna, något som underlättar arbetet och för framtiden förbättrar sökmöjligheterna för alla SVARs kunder.

Du som redan påbörjat arbetet med någon församling skickar ett mail till [dodbok@genealogi.se](mailto:dodbok@genealogi.se) och anger att du vill utnyttja SVARs erbjudande för ditt fortsatta arbete. Föreningar som adopterat många församlingar skall anmäla vilka personer som önskar använda sig av samarbetsavtalet med SVAR.

## Länkbidrag från Britt och Rune:

<http://www.domboksforskning.se/> Hur man hittar i domböcker, tips och råd

<http://www.dis-syd.m.se/> Det är en bra hemsida som lär ut mycket om Disgen

[http://www.lantmateriet.se/templates/LMV\\_Entrance.aspx?id=66](http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=66) Historiska kartor

<http://www.genealogi.se/kgf/index.htm> Bra hemsida med mycket nyttigt om Kronoberg

<http://runeberg.org/sbh/> Ett mycket bra lexikon

[http://www.algonet.se/~hogman/regementen\\_lankar.htm](http://www.algonet.se/~hogman/regementen_lankar.htm) Intressanta militära länkar

<http://www.hembygd.se/index.asp?lev=1840> Hembyggsföreningar i Kronoberg

<http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/4423659?n=7&imagesize=1200&jp2Res=.25> Svenskarne i Illinois

## Efterlysning

Efterlysningen gäller nedanstående två personer där enda uppgiften, som finns i en kyrkbok i Stockholm, är att de ska ha inflyttat från Småland.

Abraham Malmqvist, f. 1799-09-24, Småland

g.m. Christina Lindblad, f. 1799-11-05, Småland

Vet du något om dessa personer eller vill ha fler uppgifter kontakta då: Monica Hoverhjelms, Stormgatan 8, 761 40 Norrtälje, tfn. 0176-125 05.

## Vårens program

Programmet är ännu inte klart men kommer att annonseras på lämpligt sätt.

# SMEDSLÄKTEN BERGGREN PÅ OHS BRUK

*Av Gunilla Berggren Kärrdahl*

När jag för snart 25 år sedan flyttade från Skåne till Bor, var jag inte riktigt medveten om att min farfars farfar Olof Eriksson Berggren var uppvuxen på Ohs bruk bara någon mil därifrån. En god vän till mina föräldrar hade visserligen släktforskat i min farfars släkt på 1970-talet och då mycket riktigt konstaterat att han hade bott där. Utgångspunkten var då min farfars övertygelse om att vi var av vallonsläkt, något som senare visade sig inte stämma. Var Ohs bruk egentligen låg mer exakt, hade jag lite dimmiga begrepp om.

Sedan jag flyttat till Bor, fick jag snart upp ögonen för att Ohs faktiskt låg i närheten, men det dröjde ganska många år innan jag fick för mig att forska lite mer i släkten Berggren. En släkting till mig hävdade bestämt att han hört att det fortfarande skulle finnas medlemmar av släkten kvar i trakten. En av anledningarna till att släkten inte utforskades närmare på 1970-talet, var att det då visade sig att min farfars farfar Olof faktiskt var oäkta barn och egentligen inte tillhörde Berggren-släkten. Men då modern senare gift sig med smeden Gustav Berggren, fanns det ju massor av halvsyskon med namnet Berggren, och även Olof fick samma efternamn. Hans riktiga efternamn var emellertid Eriksson, vilket han också behöll ganska länge.

Olof föddes 1813 som oäkta barn till pigan Brita Catharina Jonasdatter på Åryds bruk i Hemmesjö församling strax öster om Växjö. Enligt födelseboken hade inspektorn på bruket, Erik Eriksson, erkänt sig som fader. Erik återvände dock samma år till sina hemtrakter utanför Filipstad i Värmland. Brita Catharina gifte sig i stället 1814 med en av smederna på bruket, Gustaf Berggren. Gustaf var född 1787 på Fogelfors bruk i Högsby församling i Kalmar län, där fadern Lars Berggren var hammarsmed. Lars var ursprungligen en bondson som utbildade sig till smed, och han var den som tog sig efternamnet Berggren (från början hette han Nilsson). Gustafs mor hette Helena Wallentin och var däremot av smedsläkt. Förutom Helenas föräldrar har släkten Wallentins ursprung trots upprepade försök inte gått att spåra.

Familjen stannade kvar på Åryds bruk fram till 1827, då de flyttade till Ohs bruk i Gällaryds församling i Jönköpings län. Bruket hade några år tidigare köpts in av Johan Lorentz Aschan, som också var ägare till Åryds bruk. År 1826 flyttade sonen Nils Aschan till Ohs bruk. Bruket var i dåligt skick, och det är rimligt att tänka sig att en del arbetare flyttades över dit för att få igång det ordentligt igen. Enligt husförhörslängderna kom flera av smederna till Ohs just 1827, och många andra flyttade dit åren därefter. Gustaf och Brita Catharina hade nu hunnit få fem barn, fyra söner och en dotter. På Ohs bruk föddes ytterligare två söner och en dotter.

Gustaf dog tragiskt i en drunkningsolycka 1836. I dödboken står följande: *"Gustaf Berggren, Andersfors fallen af wåda från ett svagt bräde som tillika hade gått sönder från smedjedammen nedi in derunder befintlig ålkista, der han igenfanns död, utan att någon varit närva-*

rande då olyckan timade, ingen misstanke är förhanden att han varit rörd af starka drycker och ännu mindre att någon annan varit vållande till händelsen. Upgiften lemnad af Magnus Jönsson i Ifvars af Hylteberg”.

Hans änka Brita Catharina var då tvungen att flytta från bruket. De äldsta barnen hade redan hunnit lämna hemmet, däribland Olof som gifte sig redan 1835. Först flyttade hon med de fem yngsta barnen till Tegnaby församling. Det visade sig sedan att hon hade flyttat runt en hel del, bott hos släktingar eller bekanta något år för att sedan flytta vidare igen. Så småningom gifte hon om sig 1842 med torparen Johannes Gabrielsson från Östra Torsås (G). Brita Catharina dog där 1863.

Eftersom det såg ut som att familjen lämnade Ohs bruk helt i samband med Gustaf Berggrens död, trodde jag att det var slut här när det gällde släkten Berggren på Ohs bruk. Det visade sig emellertid att några av barnen var kvar eller återvände.

Jag redovisar här förutom Olof Eriksson Berggren, Gustafs och Brita Catharinas samtliga barn och dessutom också deras barn. Nästan alla hade många barn och de i sin tur också många barn. Men det blir alldeles för omfattande att redovisa här...

### LARS NILSSON BERGGREN (1759 - 1800)

**Lars Nilsson Berggren**, född 1759 i Lilla Klobo, Fågelfors i Kalmar län. Död 1800 i Fågelfors bruk, Högsby. Hammarsmed.

Föräldrar: **Nils Jonsson** (1716-1773) och **Carin Nilsdotter** (1726-1812).

Gift 1783 i Högsby med **Helena Wallentin**, född 1764 i Lindefors bruk, Svenarum (F). Död 1805 i Fågelfors bruk, Högsby.

Föräldrar: **Elias Wallentin** (ca 1730-1799) och **Brita Erikdotter** (ca 1732-1768).

Barn - samtliga födda på Fågelfors bruk, Högsby (H):

**Lars Magnus Berggren**, 1784 – 1835 i Stenfors bruk, Tingsås (G).

**Gustaf Berggren**, 1787 – 1836 i Andersfors bruk, Gällaryd (F).

**Lena Cajsa Berggren**, 1790 –

**Carl Berggren**, 1793 – 1870 i Kvarnfällan, Dädesjö (G).

**Peter Berggren**, 1796 – 1820 i Fagerhult (H)

**Anna Cajsa Berggren**, 1800 –



Denna bild:

Pärmrygg "1830 ÅRS AFRÄKNINGSBOG wid OHS BRUK

Föregående bild:

Uppslag för Gustaf Berggren i samma bok

Dokumentfoto: Ingvar Kärrdahl



## GUSTAF BERGGREN (1787 – 1836)

**Gustaf Berggren** gifte sig 1814 i Hemmesjö med **Brita Catharina Jonasdatter**, född 1793 i Skogstorp, Åryd, Hemmesjö (G).

Föräldrar: **Jonas Jonasson** (1766–1823) och **Maria Danielsdotter** (1773-1863).

Barn:

**Olof Eriksson Berggren**, 1813 – 1865 i Elsemåla Västregård, Tingsås i Kronobergs län. Brita Catharinas oäkta son, fader Erik Eriksson (1786-1851).

**Carl Fredrik Berggren**, 1815 – 1875 i Ohs bruk.

**Johan August Berggren**, 1818 – 1895 i Ohs bruk.

**Gustafva Berggren**, 1820 – 1885 i Rosenfors bruk, Målilla i Kalmar län.

**Jonas Patrik Berggren**, 1823 – 1859 i Gusemåla, Vissefjärda i Kalmar län.

**Didrik Berggren**, 1826 – 1910 i Böket, Södra Sandsjö i Kronobergs län.

**Josef Frans Oskar Berggren**, 1829 – 1841 i Ohs bruk.

**Otto Vilhelm Berggren**, 1831 – 1905 i Nydala, Väckelsång i Kronobergs län.

**Maria Carolina Berggren**, 1834 – 1863 i Nöbbele i Kronobergs län.

Olof, Carl Fredrik, Johan August, Gustafva, Jonas Patrik och Didrik är alla födda på Åryds bruk i Hemmesjö (G). Josef Frans Oskar, Otto Vilhelm och Maria Carolina är födda på Ohs bruk, Gällaryd (F).

## OLOF ERIKSSON BERGGREN (1813 – 1865)

**Olof Eriksson Berggren**, gift 1) 1835 i Tävelsås med **Ingrid Catharina Petersdotter**, 1810 i Tävelsås (G) – 1841 i Älmeboda (G). Olof var också smed och flyttade runt mellan olika bruk, framför allt i Kronobergs län. Så småningom köpte han en gård i Högahult i Älmeboda församling. Denna såldes efter några år och i stället köptes en gård i Elsemåla i Tingsås. Olof dog här 1865.

Barn:

**Carl Johan Frans Oskar Berggren**, född 1836 i Braås, Drev (G).

**Hilda Carolina Berggren**, född 1838 i Säfsjöström, Lenhovda (G), död 1907 i Yttre Källehult, Tingsås (G).

**Ulrika Josefina Dorotea Berggren**, född 1840 i Qvesingsö, Älmeboda (G), död där 1841.



Efter att **Ingrid Catharina** dött 1841 gifte Olof om sig 1842 med **Johanna Gustavsdotter**, född 1817 i Vinnås, Älmeboda. Död 1890 i Elsemåla Västregård, Tingsås.

Barn:

Dödfödd flicka, född 1842 i Qvesingsö, Älmeboda (G).  
**Gustaf Fredrik Berggren**, född 1844 i Åryd, Hemmesjö, död 1927 i Elsemåla Västregård, Tingsås (G).  
**Christian Berggren**, född 1846 i Skir, Växjö, död 1926 i Loberget, Ringamåla (K)  
**Edvard Berggren**, född 1849 i Höгахult, Älmeboda, död 1891 i Loberget, Ringamåla (K).  
**Emma Charlotta Berggren**, född 1851 i Höгахult, Älmeboda. Utvandrade till USA 1874.  
**Fredrika Berggren**, född 1854 i Höгахult, Älmeboda, död 1858 i Elsemåla Västregård, Tingsås.  
**Ellefrida Sophia Berggren**, född 1856 i Elsemåla, död där samma år.

**CARL FREDRIK BERGGREN (1815-1875)** var ogift.

**JOHAN AUGUST BERGGREN (1818 – 1895)**

**Johan August Berggren** gifte sig 1839 i Tegnaby med **Ingrid Maria Petersdotter** (1814-1892).

Barn, alla födda på Ohs bruk:

**Carl Gustaf Berggren**, 1842 – 1930 i Ohs bruk, Gällaryd (F).  
**Franz Vilhelm Berggren**, 1844 – 1921 i Lyinge, Gällaryd (F).  
**Fridolf Berggren**, 1846 – 1864 i Nydala, Väckelsång (G).  
**August Berggren**, 1848 – 1868 i Ohs bruk, Gällaryd (F).  
**Gustafva Matilda Berggren**, 1850 - . Utvandrade till USA 1869.  
**Jonas Patrik Berggren**, 1852 -1907 i Gölsjöskruv, Slätthög (G)  
**Johan Viktor Berggren**, 1856 – 1924 i USA. Utvandrade till USA 1888.  
**Otto Vilhelm Berggren**, 1858 – 1936 i Ljungarum (F)  
**Carolina Anneth Berggren**, 1861 - . Utvandrade till USA 1881.

**GUSTAFVA BERGGREN (1820 – 1885)**

**Gustafva Berggren** gifte sig 1842 i Drev med hammarsmeden **August Lekander** (1819-1898) från Kråksmåla (H).

Barn:

**Emelie Augusta Lekander**, född 1846 i Klavreström, Nottebäck (G). Utvandrade till USA 1863.  
**Carolina Charlotta Lekander**, född 1848 i Storebro, Vimmerby (H).  
**Anna Sofia Lekander**, född 1851 i Storebro, Vimmerby, död i 1941 Rosenfors, Målilla (H).  
**Hilda Amalia Lekander**, född 1854 i Rosenfors, Målilla (H), död där 1856.  
**Ida Matilda Lekander**, född 1856 i Rosenfors, Målilla (H), död där 1859.  
**Matilda Lovisa Lekander**, född 1857 i Rosenfors, Målilla (H). Utvandrade till USA 1873.  
**Christina Helena Lekander**, född 1860 i Rosenfors, Målilla (H), död 1927 i Säby (F).

### **JONAS PATRIK BERGGREN (1823 – 1907)**

**Jonas Patrik Berggren** gift 1845 i Gällaryd med **Lena Catharina Magnidotter**, född 1819 i Nydala (F).

Barn:

**Gustaf Adolf Berggren**, född 1845 i Ohs bruk, Gällaryd (F), död 1925 i Arby (H).  
**Emma Charlotta Berggren**, född 1847 i Getasjökvarn, Algutsboda (G).  
**Carl Alfrid Berggren**, född 1850 i Getasjökvarn, Algutsboda (G).  
**Anna Gustafva Berggren**, född 1856 i Getasjökvarn, Algutsboda (G).  
**Matilda Berggren**, född 1859 i Getasjökvarn, Algutsboda (G).

### **DIDRIK BERGGREN (1826 – 1910)**

**Didrik Berggren** gifte sig 1848 i Hemmesjö med **Gustafva Maria Holmberg** (1825-1869), född i Hemmesjö.

Barn:

**Gustaf Fredrik Berggren**, född 1847 i Åryd, Hemmesjö (G)  
**Hilda Magdalena Berggren**, född 1849 i Flöxmåla, Tingsås (G)  
**Christina Johanna Berggren**, född 1851 i Flöxmåla, Tingsås (G), död 1908 i Böket, Södra Sandsjö (G).  
**Johan Edvard Berggren**, född 1853 i Flöxmåla, Tingsås (G), död 1910 i Böket, Södra Sandsjö (G).  
**Carl Alfred Berggren**, född 1855 i Flöxmåla, Tingsås (G), död 1924 i Böket, Södra Sandsjö (G).  
**Frans Vilhelm Berggren**, född 1857 i Flöxmåla, Tingsås (G).  
**Clara Sophia Berggren**, född 1859 i Böket, Södra Sandsjö (G). Utvandrade till USA 1875.  
**Ida Gustafva Berggren**, född 1861 i Böket, Södra Sandsjö (G). Utvandrade till USA 1886.  
**Emma Charlotta Berggren**, född 1863 i Böket, Södra Sandsjö (G), död 1923 i Fagerfors, Södra Sandsjö  
**Anna Josefina Berggren**, född 1865 i Böket, Södra Sandsjö (G), död 1927 i Södra Sandsjö (G).

### **OTTO VILHELM BERGGREN (1831 – 1905)**

**Otto Vilhelm Berggren** gifte sig 1853 i Väckelsång med **Charlotta Bard**, född 1828 i Gränna (F). Död 1864 i Nydala, Väckelsång (G). Otto Vilhelm gifte sedan om sig med **Ingrid Danielsdotter**, född 1823 i Urshult (G).

Barn, samtliga födda i Nydala, Väckelsång (G):

**Carl Vilhelm Berggren**, 1854 –. Utvandrade till USA 1878.  
**Augusta Amalia Berggren**, 1855 – 1936 i Böket, Södra Sandsjö (G). Gift med sin kusin  
**Carl Alfred Berggren**. Utvandrade till USA 1878.  
**Johan Gustaf Berggren**, 1857 – 1897 i Minnesota, USA.  
**Adolf Viktor Berggren**, 1859 –. Utvandrade till USA 1891.  
**Frans Fredrik Berggren**, 1861 – 1861.  
**Enarina Christina Berggren**, 1862 – 1862.  
**Frans Herman Berggren**, 1863 -.

### **MARIA CAROLINA BERGGREN (1834 – 1863)**

**Maria Carolina Berggren** gifte sig 1860 i Nöbbele (G) med **Johan Magnusson**, född 1836 i Nöbbele. Några barn är inte kända.

## HUR KOMMER JAG SJÄLV IN I BERGGREN-SLÄKTEN?

**Olof Eriksson Berggrens** son **Edvard** (1849-1891) är min farfars far.

**Edvard Berggren** gifte sig 1877 i Ringamåla (K) med **Matilda Nilsson**, född 1859 i Djuramåla Norregård, Tingsås (G).

De bosatte sig i Loberget, Ringamåla, där Edvard drev en smedja tillsammans med sin bror Christian. Han var också hemmansägare och lantbrukare. Edvard dog redan 1891 i lunginflammation. Matilda gifte om sig 1893 med hemmansägaren **Sven Larsson** i Ire, Ringamåla.

Barn, samtliga födda i Loberget, Ringamåla (K).

**Johan Adolf Berggren**, 1878 – 1962 i Loberget

**Carl Ferdinand Berggren**, 1880 – 1893 i Loberget

**Albin Berggren**, 1882 – 1957 i Kansas City, USA. Utvandrade till USA 1906.

**Selma Berggren**, 1885 – 1973 i Hjularemåla, Ringamåla (K).

**Anton Ludvig Berggren**, 1888 – 1976 i Friggatofta, Östra Broby (L).

**Anna Gunilla Berggren**, 1891 – 1893 i Loberget.

**Anton Berggren** är min farfar. Han gifte sig 1923 i Östra Broby med **Klara Svensson** (1899-1938), född i Smörby, Hästveda (L). De fick tre barn, varav sonen **Uno Berggren**, född 1925, är min far.

## OHS BRUK HISTORIA

Ohs nämns första gången 1593 i en skrift från Uppsala möte. Det tillhörde då kronan.

År 1661 såldes Ohs till holländaren Christian Hempel, som 1668 anlade ett järnbruk med masugn, stångjärnshammare med två härdar och ett manufakturverk. Malmen togs från sjöar och myrar i trakten runtomkring. Runt bruket växte ett samhälle upp.

I mitten av 1700-talet övertogs bruket av släkten Silversparre. Under den period som släkten ägde bruket förföll det ganska ordentligt och i början av 1800-talet låg driften i stort sett nere.

År 1819 såldes bruket på exekutiv auktion. Högsta budet gavs av en okänd man klädd som luffare, och eftersom ingen trodde att han kunde betala vad han bjudit, föll klubban på en kanske alltför låg nivå. Det visade sig emellertid att "luffaren" var ägaren till Lessebo bruk, Johan Lorenz Aschan. Han satte igång driften vid bruket igen och Ohs samhälle började åter blomstra. Johan Lorenz bodde emellertid aldrig på bruket utan det drevs med hjälp av en inspektör.

Sonen Nils Aschan flyttade till Ohs bruk 1826 och tog därmed över driften. Förutom järnhanteringen drev han ett intensivt jordbruk, anlade nya vägar m.m. Han införde också en särskild tidräkning, den s.k. Ohsatiden, där klockan i Ohs gick en halvtimme före normaltiden. Denna tid behölls ända fram till 1940-talet och ställde till en hel del problem för de boende i samhället.

Under den stora bruksdöden under senare delen av 1800-talet, tvingades även Ohs bruk att lägga ner masugnsdriften, vilket skedde 1867.

År 1881 dog Nils Aschan barnlös, och hans änka skänkte bort bruket till en brorsdotter gift med en skräddare Kling från Göteborg. Han hade inget begrepp om hur ett bruk skulle skötas och rev ner masugnen.

För det fick han böta 75 000 kronor till staten, eftersom det var förbjudet att utan vidare riva en masugn.

År 1893 såldes bruket till Sannfrid Berglund som anlade en sulfitfabrik i Ohs. Den togs i drift redan året därpå och var i drift ända fram till 1978. Herrgården är fortfarande i familjen Berglunds ägo.

Huvudbyggnaden på Ohs bruk är byggd 1779 i nyklassicistisk stil. Av den äldre bebyggelsen finns även de s.k. brukshusen kvar. De är fyra hus som byggdes som arbetarbostäder, tre av dem som smedbostäder 1828 och 1841 och det fjärde som inspektorsbostad 1829. Andra gamla byggnader är kolladan med vällingklocka och spannmålsmagasinet (numera museum).

Mellan 1907 och 1910 anlades en smalspårig järnväg mellan Bor och Ohs för att frakta gods till Bor för vidare befordran med annan järnväg. Den var i bruk fram till 1967. Järnvägen övertogs av Ohs Bruks Järnvägs Museiförening 1970 och numera drivs den som museijärnväg med persontrafik, framför allt sommartid.

Kyrkan i Ohs byggdes 1931.



*Masugnsgrunden är den enda resten av masugnen som revs på 1880-talet.*

*I bakgrunden syns den renoverade kolladan.*

*Foto: Ingvar Kärrdahl*



*Brukshusen 2008*

*Foto: Ingvar Kärrdahl*

*Källor: Ohs bruk – ett samhälle ur tiden. Rapport nr 1 från Jönköpings läns museum 1981.*



*Kolladan 2008*

*Foto: Ingvar Kärrdahl*

# Året 2008

## Vart tog det vägen och vad hände?

Text och bilder Ingvar Kärrdahl

År 2008 har försvunnit och tillhör nu historien. Det kommer säkerligen att vara ett år som kommer att synas i olika sorters historieskrivningar. Jag tänker då bland annat på den ekonomiska krisen som historiskt kan leva kvar på samma sätt som 1930-talets ekonomikrasch. En annan stor händelse som garanterat kommer att finnas i framtidens historieböcker är att en svart man vann presidentvalet i USA 2008.

För oss som sysslar med släktforskning har det knappast inträffat några stora och fantastiska händelser om vi inte har någon släkting som varit inblandad i årets stora händelser. För att sänka oss ännu längre ner till Småland och föreningen Dis-Småland så ska jag med lite text och bilder visa vad som i vår verksamhet hänt under det gångna året.

Redan veckan efter att julen var utdansad startade vi två grundkurser i släktforskarprogrammet Disgen i Värnamo. Avsikten var egentligen att det skulle vara en (1) tio gångers studiecirkel. Kursen blev snabbt övertecknad. Det är ju inte roligt att tacka nej till åtta medlemmar så efter lite diskussioner delades deltagarna upp



på en eftermiddagsgrupp och en kvällsgrupp. Det här var faktiskt en unik kurs för Dis-Småland. Det var första gången som vi genomförde en kurs där deltagarna själva skulle ta med sig en bärbar dator. Jag blev själv förvånad över att det endast var en deltagare på vardera kursen som behövde låna en bärbar dator.

Samma vecka i januari kom vi också igång med en studiecirkel, tio gånger på kvällstid i Jönköping. De tolv platserna i Sensus datasal blev snabbt upptagna av entusiastiska Disgen-användare som ville lära sig mer om Disgen.

Lördagen den 16 februari var Börje Jönsson och jag i Västervik för en heldag med Disgen. Vi brukar kalla dessa möten för Disgengagg.



Disgengagg kan man ha några timmar en vanlig kväll eller som den här gången en heldag. Mötesformen går ut på att det inte finns någon i förväg uppgjord mötesordning. Mötesledaren tar i en inledning upp någon aktuell detalj i Disgen och sedan kommer såväl frågor som diskussion igång. Det blir också väldigt många frågor och svar mellan mötesdeltagarna genom goda tips på hur man kan lösa problem, i såväl Disgen, som i den faktiska släktforskningen. Det här mötet genomförde vi i samarbete med Tjust Släkt-



forskarförening som svarade för det lokala arrangemanget och värdskapet.

På Vrigstads Vårdshus var det dags för årsmötet den 1 mars.

Från Lantmäteriet kom Bengt-Olof Käck och berättade om Lantmäteriets digitalisering av allt deras kartmaterial. Han fördjupade sig speciellt i just det historiska kartmaterialet. Han visade intressanta exempel och gav tips på hur vi kan hitta detta på

Lantmäteriets hemsida och hur vi kan dra nytta av materialet vid släktforskning.

Efter en god lunch och trivsam samvaro vid småbord var det dags för Gabriel Wallgren från Arkiv Digital att ta över talarstolen. Arkiv Digital har i sin affärsidé att i färg nyfotografera alla sorters arkivhandlingar som kan vara intressanta i släktforskningen. Detta innebär bland annat att man erbjuder mycket domstolsmaterial som annars kan vara förenat med stort besvär om man själv vill försöka leta i dessa arkiv. För oss i Småland visade det sig att vi är lyckligt lottade eftersom man här kommit väldigt långt med sitt arbete. Beträffande kyrkböckerna sysslar man också med nyfotografering av dessa i färg.



På Släktforskningens dag i mars har vi valt att samarbeta med lokala släktforskarföreningar och har därför inget eget arrangemang.

I början av april hade Dis-Väst och Dis-Småland en gemensam träff för föreningarnas faddrar och utbildare samt övriga intresserade föreningsfunktionärer. Dis-Väst stod för värdskapet när vi träffades i Skövde för dessa två intensiva och givande dagar.

Sveriges Släktforskarförbund (SSF) har från i år ersatt sina tidigare alltför kostsamma årliga förtroendemanakonferenser med regionala träffar. Vård för SSF:s allra första regionträff var Kronobergs Genealogiska Förening. Representanter från Småländska släktforskarföreningar samlades i strålände vårsol en lördag i april på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö. Tre av SSF:s syrelseledamöter hjälptes åt att informera om SSF:s pågående arbeten och givetvis om de aktuella ekonomiska problemen. Det var en givande lördag där det gavs bra utrymme för allmänna diskussioner.

Vårens sista aktivitet var Disgengagg i slutet av maj hos Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF). Kvällsgagg i Jönköping är numera tradition minst två gånger per år.

Höstens verksamhet i släktforskarmanhang inleds med Släktforskar dagarna som 2008 var förlagda till Malmö. Det har redan skrivits mycket om detta i Diskulogen så jag nöjer mig med att nämna att Dis-Smålands tre stämooombud deltog i stämman, specialkonferenserna samt hjälpte till i Dis monter.

Kronobergs Genealogiska Förening anordnar släktforskar dag en lördag i september på biblioteket i Ljungby. Det börjar redan bli tradition att Dis-Småland också ställer upp tillsammans med KGF. Detta resulterade i några nya medlemmar som också beställde Disgen. När jag åkte därifrån hade jag redan fyra anmälningar till en grundkurs i Disgen.

I oktober var det dags för Disgengagg en kväll i Värnamo Stadsbibliotek tillsammans med Släktforskarföreningen Ane.

Att få fler anmälningar till Disgenkurs i Ljungby gick lätt. Den här gången bestämdes att genomföra kursen på två lördagar. Den 18 oktober samlades elva deltagare med var sin bärbar dator och vi satte snabbt igång för det gällde att ta vara på tiden. Gunnel Augustsson i Ljungby fixade fika på både förmiddagen och eftermiddagen samt en god lunch och hann dessutom med att ibland sitta bredvid sin man Wicke som var kursdeltagare. Kursdagen avslutades med utdelning av hemläxa till nästa gång.

Arkivens dag i början av november fungerar på samma sätt som släktforskningen dag så att Dis-Småland samarbetar med lokala släktforskarföreningar.

Den 15:e november hade vi medlemsmöte förlagt till Kalmar i samarbete med Kalmar Läns Genealogiska Förening (KLGf). Ett 40-tal besökare fick information om nästa version av Disgen 8.2.

Efter samkväm med kaffe och lunchmacka var det dags för Lundahistorikern, forskaren och författaren Peter Ullgren att berätta om ”Uppsnapade brev: Karl XII:s soldater i Norge 1716”. Brev som är skrivna av Karolinska soldater till sina familjer. Peter talade också om sin senaste bok.

Tack till Jan Jutefors KLGf, samt Britt Strömbäck och Iréne Odhelius från Dis-Småland som tillsammans var arrangörer av detta medlemsmöte.

Höstterminens traditionella Disgengagg i Jönköping hos JBGF tilldrog sig en novemberkväll.

Årets sista aktivitet var avslutning av Disgenkursen i Ljungby den första lördagen i december.



**Avsändare:**

Föreningen  
DIS-Småland  
c/o Kärrdahl  
Bäckvägen 18  
330 15 BOR.

**B****BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING**

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen angiven

---

## **Kontrollera din e-postadress på adressetiketten!**

**Är din e-postadress felaktig?**

Då bör du snarast meddela oss din riktiga e-postadress.

**Finns ingen e-postadress angiven?**

Då har du inte lämnat den till oss och då är det viktigt att du snarast gör det.

**Har du ingen Internetuppkoppling?**

Då behöver du inte göra någonting

**Rättelser och meddelanden sänder Du till:**

Ingvar Kärrdahl, Bäckvägen 18, 330 15 Bor  
E-post: ordf\_smaland@dis.se Tfn 0370-65 07 15

## **Varför?**

Att i dag skicka e-post har blivit betydligt både enklare, billigare och effektivare än att skicka brev med ”snigelposten”. En lämplig mix mellan fysisk och elektronisk post kan i det närmaste vara den optimala lösningen. För vår del i föreningen är e-posten mycket effektiv för att sända ut inbjudningar till kurser och medlemsmöten selekterat till medlemmar som bor på lämpligt avstånd till den aktuella aktiviteten. Att skicka ut en påminnelse har också uppskattats av många medlemmar liksom att det är lätt att svara och bekräfta en deltagaranmälan.

Redan innehavet av en e-adress innebär att man utsätter sig för risken att få en massa skräppost men glädjande nog så är det enklare att slänga skräpet i datorn än det som kommer i den fysiska brevlådan.

Din e-postadress som du lämnar till Dis används inte (får inte användas) till något annat än att sända officiella föreningsmeddelanden till dig och säljs eller utnyttjas inte heller i andra syften än för officiella föreningsangelägenheter.

**Hjälp oss och dig själv genom att alltid meddela din senaste e-adress.**